



Föreningen Riksidrottens Vänner

Vårbulletin 2025



**Bandyförbundet fyller 100 år • Framtidsfrågor på RIM
Idrottsutbyte i Barentsregionen • Årsmöteshandlingar
Hockeyfest i Avicii Arena • Borgström om Lemming**

INNEHÅLL VÅRBULLETINEN 2025

- 3. Ordförandens inledning
- 5. Idrottsutbyte i Barentsregionen
- 9. Hockeyfest i Avicii Arena
- 11. Inför Riksidrottsmötet 2025
- 13. Bandyförbundet 100 år
- 18. Årsmöteshandlingar
- 24. RV-profilen Bettan Andersson
- 25. Internationella evenemang
- 26. Borgström om Lemming
- 28. Lasse lämnar över till Ulla
- 29. Födelsedagar
- 31. Om föreningen RV



Sid 5



Sid 18



Sid 24

Bilder

Omslag, sid 11, 13, 17, 29: Bildbyrån
Sid 9-10: Jan Engström, Kristina Thurée



Idrottens framtidsfrågor – lika aktuella då som nu!

Under 1990-talet hände mycket inom idrottsrörelsen och i vår omvärld. Muren föll, och de forna länderna i Östeuropa kämpade för självständighet och en ny ordning. De tre baltiska länderna fick t ex stöd från de nordiska länderna att bygga upp en idrottsrörelse med idrottsföreningar.

Även i Sverige hände mycket under 1990-talet, då vi formade stabila grunder som har varit viktiga för utvecklingen av den svenska idrottsrörelsen. Jag blev invald i Riksidrottsstyrelsen (RS) vid RIM 1989, så jag har varit med om denna utvecklingsresa vilket jag nu med tanke på framtidsfrågorna vid RIM 2025 tycker är intressanta att reflektera över.

Jag vill lyfta fem av de områden som vi arbetade intensivt med. Det första är arbetet med att förändra idrotten att bli mer jämställd. Vid RIM 1989 antogs **Idrottens jämställdhetsplan**, och arbetet med att implementera den drevs systematiskt under hela 90-talet. Ett förändringsarbete tar tid, och är lika viktigt då som nu att ha fokus på.

I början av 90-talet genomfördes ett arbete om idrottens utmaningar och framtidsfrågor tillsammans med Per Olof Berg vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Många diskussioner fördes brett inom idrottsrörelsen! Utifrån detta formade vi tre områden där arbetet bedrevs fokuserat från 1991, med arbetsgrupper, referensgrupper, remisser, breda diskussionsforum etc.



”Idrotten Vill – Idrottsrörelsens idéprogram”: Under ledning av Bengt Wallin i RS genomförde vi en ideologisk resa med idéer, tankar och principer som lägger grunden för en ideal verksamhet. Vi formulerade idrottens vision, den ideologi, de värderingar och de ställningstaganden som idrottsrörelsen bygger på. ”Idrotten vill” riktar sig till ledare inom idrotten på strategisk nivå – nationellt, regionalt och lokalt, och är fortfarande ett levande dokument.

Organisationsutredningen: Under ledning av Lars-Åke Lagrell i RS gjorde vi en översyn över idrottens organisation, distriktsförbundens roll, personal m m. Denna fråga är lika aktuell idag, en stor förändring gjordes för några år sedan, och nu finns återigen en motion till RIM 2025 om distriktsförbundens organisering.

Finansutredningen: Under ledning av undertecknad genomförde vi en utredning över hur det statliga anslaget till idrotten skulle fördelas. En ambition var att kombinera kvantitativa faktorer med kvalitativa, och att införandet måste ske i flera steg. På RIM 1995 presenterades det första steget, resultatet efter fyra års arbete med bred förankring och diskussioner – men fick inte gehör på stämman. Detta var 30 år sedan – och frågan om ett nytt ekonomiskt stödsystem är nu aktuell på RIM 2025. Bättre lycka denna gång!

Det femte området vi arbetade intensivt med var förbättrade möjligheter för folkrörelserna till **intäkter från spel- och lotterimarknaden**. Lotterier och bingospel har alltid varit stort, men intäkterna minskade under 80-talet. En statlig utredning ledd av Bengt KÅ Johansson tillsattes för att ta fram förslag till hur föreningslivets ställning på den svenska spel- och lotterimarknaden kunde stärkas. Förslaget utmynnade bl a i en jämn uppdelning av spelmarknaden mellan Svenska Spel, ATG och folkrörelserna. Vi bildade **Folkspel**, föreningarnas spelbolag där vi samlade alla spel- och lotterier. Sist men inte minst måste självklart **BingoLotto** nämnas, som revolutionerade hela idrottsrörelsen efter den första sändningen i TV4 den 19 oktober 1991. Vi minns den legendariske och folkkäre programledaren Leif ”Loket” Olsson!

Vi närmar oss ett Riksidrottsmöte där flera av frågorna som lyfts nu, var aktuella redan då för 30 år sedan. Jag ser fram emot en spännande helg i slutet av maj i Göteborg!

Kristina Thurée



Sharing the arctic spirit - idrottsutbyte i Barentsregionen

Barents Sports är ett unikt internationellt samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge och Finland - en plattform för utökad utbyte mellan ländernas idrottare, tränare och ledare. Samarbetet startade redan på 50-talet, och har tidigare också omfattat delar av nordvästra Ryssland.

Det hela startade som ett Nordkalottsamarbete mellan Sverige, Norge och Finland. 1997 övergick det till att kallas Barentssamarbete då Ryssland blev en fullvärdig medlem i Barents Sports Committé. När Ryssland vintern 2022 startade krig i Ukraina uteslöts de tills vidare ur samarbetet. I Sverige ingår Norrbotten och Västerbotten.

Hur ser samarbetet ut, vad betyder det för samarbetsparterna och vad väntar i framtiden? Vi får en pratstund med distriktsidrottschefen i RF-SISU Norrbotten, tillika RV-medlemmen Katarina Halvardsson. Hon är en av två svenska idrottsrepresentanter i Barents Sports Committé, som samordnar projektet. Men vi börjar från början.

Det viktigaste skälet till att samarbetet startade på 50-talet var just närheten till varandra i den nordliga regionen Nordkalotten. Utbytet är tänkt att leda till större förståelse och tolerans för varandras likheter och olikheter.

- Det erbjöd möjligheten att tävla utanför det egna distriktet, utan att behöva åka långa sträckor söderöver, och det gav även möjlighet till internationellt utbyte med allt vad det innebär i mötet med ett annat land/en annan kultur. I början arrangerades kalottkamper på olika ställen i olika idrotter, vilket utvecklades till dagens Barents Games, berättar Katarina Halvardsson.



Barents Games arrangeras varje år, vartannat som vinterspel och vartannat som sommarspel. Nu närmast arrangeras vinterspel i Alta i Norge 18 - 20 mars, och 21 - 23 augusti 2026 blir det sommarspel i Oulo i Finland. Totalt är ett trettiotal idrotter representerade idag, där parasport finns med i flera idrotter. Målgruppen är ungdomar 15 – 25 år, vilket inte bara gäller tävlingsutbytet utan även andra delar av samarbetet.

- En viktig del av verksamheten är YLIB (Young Leaders in Barents), där 3 - 5 ungdomar från respektive land ingår i ett ledarutvecklingsprogram där man träffas både digitalt och fysiskt. I ledarutbildningen ingår även praktiskt arbete genom att ungdomarna är med och genomför olika aktiviteter. Det ger ungdomarna erfarenheter om förutsättningarna för att leva, bo och utöva idrott i grannländerna. Det skapar vänner för livet och sänker tröskeln för t ex studier eller arbete i ett annat land.

- Många ungdomar är sedan med i verksamhet under många år, och finns även med i hemmadistriktets arbete på olika sätt. Vid senaste Riksidrottsforum hade vi exempelvis med en YLIB-ungdom från vårt distrikt, förtydligar Katarina.

Inom ramen för Barentssamarbetet arrangeras även föreläsningar, kurser och konferenser där aktivitets- och organisationsledare får chans till erfarenhetsutbyte. Vart fjärde år genomförs Barents Meeting, där ländernas specialidrottsdistriktsförbund, eller motsvarande, finns på plats.

- Då dras riktlinjerna upp för de kommande fyra åren, med verksamhetsinriktning och verksamhetsplanering, och specialidrotterna tittar närmare på inriktningen för just sin idrott, vilka åldersgrupper man ska rikta in sig på m m. Det är en viktig mötesplats för de medverkande, och inte minst för oss som leder arbetet inom Barents Sports Committé, säger Katarina.

Barents Sports Committé består av två ledamöter och en ungdom/land och arbetar med att leda och följa upp verksamheten. Länderna delar på en resursperson, som verkar som koordinator och arbetar nära respektive lands projektledare. Genomförandet av olika verksamheter sker i samspel med lokala och regionala aktörer, ett brett engagemang är en viktig förutsättning för att det ska gå runt. Finansieringen då?





- Ambitionen är att förutsättningarna för att delta i olika delar av programmet ska vara så jämnt som möjligt, och till så låga kostnader som möjligt, men förutsättningarna skiljer mellan länderna. I Norge finns ett uppdrag från Regeringen, och därför finns också en statlig finansiering. Det finns inte i Sverige och Finland, som har fått hitta andra lösningar. Hos oss bidrar huvudsakligen Länsstyrelsen till verksamheten. Till och från kan det också finnas olika samarbetspartners och projektresurser, men finansieringen är en ständigt närvarande fråga, understryker Katarina.

Mervärdena för samarbetet inom ramen för Barents Sports är många. De kan omsättas även i den ordinarie verksamheten på hemmaplan, och är viktiga att arbeta för också i framtiden. Med mottot "Sharing the arctic spirit" ska Barentssamarbetet fortsätta bidra till ökad kompetens och bättre förståelse och tolerans för varandras likheter och olikheter, minska politiska, kulturella och sociala hinder mellan länderna och främja fysisk aktivitet.

Mottot bör kunna hålla för lång tid framöver. Det höll dock inte med Ryssland som samarbetspart, och Katarina avslutar med att berätta om en bisarr händelse.



- När Barents Sports skulle få motta det attraktiva Torvald Stoltenbergstipendiet vintern 2022, dagen före Rysslands invasion av Ukraina, fanns vi på plats i Kirkenes i Norge för den högtidliga utdelningen. Stolta och förväntansfulla idrottsvänner bänkade sig med utrikesministrar, Rysslands ambassadör i Norge och med på länk fanns även Jens Stoltenberg (Torvalds sonson). När en av talarna, Rysslands ambassadör, stod i talarstolen uttryckte han sig närmast hotfullt, något som direkt skapade förstämning i lokalen, folk skruvade på sig och känslan var att man ville lämna lokalen. När talet, eller vad man ska kalla det, var slut applåderade några få ryssar på första bänk. I övrigt var det helt tyst. Kylan gick att ta på.

I motiveringen till priset framhölls ”samarbetet mellan nationerna, samarbetet för fred”. Något att på riktigt vara stolt över. Morgonen därpå vaknade alla till nyheterna om Rysslands invasion av Ukraina. Kort därefter beslutade Barents Sports Committé att tills vidare utesluta Ryssland i allt Barentssamarbete. Ute i kylan alltså, men samarbetet mellan Norge, Sverige och Finland består.

Cicki Ericsson



Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef (th) och Anne Meriläinen, projektledare för Barentsverksamheten i Sverige.



Hockeyfest i Avicii Arena

Tre kronor, vårt folkära och framgångsrika landslag, med elva VM guld och två OS guld på meritlistan, företrädades av förbundskaptenen **Sam Hallam** och förbundsordföranden **Anders Larsson**, när RV bjöd in till kamratträff i samband med Beijer Hockey Games och matchen mot Tjeckien i nyrenoverade Avicii Arena den 6 februari.

Sam Hallam som redan tidigt dagen efter skulle sätta sig på planet till USA för NHL 4 Nations, turneringen med enbart NHL-spelare från Sverige, Finland, Kanada och USA ser fram mot en intensiv vår med VM på hemmaplan den 9-25 maj som höjdpunkt.

- Gissningsvis kommer 2-6 spelare i kvällens lag komma med till VM, säger Sam som under Beijer Hockey Games ersattes av juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid. Gällande 4 Nations skulle vi nog kunna ställa upp med 3-4 lag vilket bekräftar vår ställning på den internationella nivån.

RV-kompisen Anders berättade inledningsvis om den positiva utvecklingen inom damhockeyn om än från en ganska blygsam nivå. En riktig ketchup effekt efter pandemin där vi nu har cirka 10 000 licensierade spelare. Kul när våra prioriteringar ger resultat, säger Anders som påpekar att förbundet väljer att fokusera på några få områden och göra dom riktigt bra. Det är en förklaring till varför vi t ex inte deltar i satsningen att stärka idrottsrörelsen i särskilt utsatta områden där andra förbund sannolikt gör det bättre än oss. I skrivande stund säkrade dessutom damkronorna en plats i vinter OS i Cortina 2026 genom seger med 5-0 över Danmark i en direkt avgörande match.



I allt väsentligt mår svensk hockey ganska bra även om det finns stora utmaningar. Förutom damhockeyns frammarsch slog SHL och allsvenskan publikrekord förra säsongen. Klubbarna har det ganska tufft, särskilt i lägre divisioner. Anläggningsfrågorna är ständigt aktuella där Anders hänvisade till sin föregångare på posten, Helge Berglund, ordförande 1948-1973 och konstaterade att problemen är i princip desamma då som nu. Alla hallidrotter har dock utmaningar idag, särskilt i Stockholmsområdet.

En annan hjärtefråga är domarfrågan. Viktigt att hylla domarna, påpekar förbundsordföranden som själv har ett domarförflutet. Glädjande då att vi innan matchen kunde välkomna domarna Thomas Andersson och Christer Lärking in i svensk ishockeys Hall of Fame.

Som styrelseledamot i Internationella ishockeyförbundet (IIHF) var Anders också delaktig i det nyligen fattade beslutet att även kommande år utestänga Ryssland och Belarus från internationell ishockey.

- Fem dagar efter invasionen av Ukraina beslutade IIHF att stänga av båda dessa länder, Ett år i taget, sa Anders som poängterade att det är IOC som har bollen gällande OS deltagande men han hoppas att de lyssnar på IIHF.

Innan nedsläpp bjöds det på buffé och idrottslig samvaro i annexet. Hur gick det då i matchen mot Tjeckien? Förlust med 1-4 i en ganska slätstruken historia som inleddes med en tyst minut för att hedra offren i det ofattbara som hände i Örebro bara dagar innan matchen.

Första matchen i den nyrenoverade arenan var det också med bl a nya svarta och skönare stolar, mörkt innertak för bättre akustik och publikupplevelse, exklusiva restauranger och lounges (ej öppnat), bättre ljud och ljus, ny hängande övre läktarsektion och 6 000 mugghållare.

Se bilder från kamratträffen i bildarkivet på hemsidan.

Jan Engström





Riksidrottsmötet 2025

Beslut om viktiga framtidsfrågor

Ett Riksidrottsmöte (RIM) innebär som vanligt att ett antal för svensk idrott viktiga beslut ska fattas kring framtida strategi, utredningar, motioner, medlemsansökningar mm. RIM arrangeras vartannat år, och i år äger det rum den 23 – 25 maj i Göteborg.

Under våren pågår febril aktivitet för att slutligt bereda de ärenden som ska upp på stämman.

Som ett led i förarbetet har riksidrottsstyrelsen (RS) och förbundsstyrelsen (FS) skickat fyra ärenden på remiss till specialidrottsförbunden (SF) och RF-SISU distrikten. Remisserna handlar om förslag till ändringar i Riksidrottsförbundets stadgar, förslag om trygg idrott, nya strategier för Svensk idrott 2035 och SISU Idrottsutbildarna 2035 samt ekonomiskt stödsystem. ➤

SF har inkommit med totalt 22 motioner. De flesta handlar om det ekonomiska stödet/fördelningen av resurser inom idrotten, samordningen av elitidrottsstödet, trygg idrott, men det handlar också om idrottspolitik, distriktsförbundens organisering, stadgar, anläggningsfrågor och ungdomsinflytande.

Exempel på motioner: När det gäller ungdomsinflytande så finns det två motioner. En är från föreningen Långaryds IF, som vill se ungdomsstyrelser på alla nivåer inom idrotten. En annan har inlämnats av Friidrottsförbundet och Ridsportförbundet, som gemensamt motionerar om inrättandet av en ungdomsstyrelse inom RF och SISU, med egen stämma och egna beslutsprocesser – allt för att stärka ungdomars inflytande och delaktighet. Motionärerna menar också att det stärker legitimiteten, visar att idrotten menar allvar med att lyfta ungdomars inflytande, och utvecklar organisationen och verksamheten. Både friidrott och ridsport har egna positiva erfarenheter på området.

Fyra förbund har ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet, nämligen Svenska Bridgeförbundet, Svenska Kanotslalomförbundet (sökte även 2023), Svenska Sexförbundet (sökte även 2023) och Svenska Svartkruts Skytte Federationen. Ett förbund har ansökt om medlemskap i SISU Idrottsutbildarna, och det är Svenska Pickleballförbundet.

Till sist handlar det också om valen till riksidrottsstyrelsen/förbundsstyrelsen och övriga funktioner. Valberedningens arbete har kommit så långt att samtliga nomineringar nu är klara. Arbetet med att förbereda valberedningens förslag pågår fram till slutet av april då förslagen offentliggörs.

Värt att notera är att **Anna Iwarsson är ensam nominerad till ordförandeposten** i riksidrottsstyrelsen och förbundsstyrelsen. Därutöver finns ett antal nomineringar till RS/FS och övriga funktioner, vilka finns presenterade på RF:s hemsida.

Det dröjer ytterligare ett tag innan riksidrottsstyrelsens/förbundsstyrelsens yttranden och förslag kommer att finnas tillgängliga. Vill du vara uppdaterad så hittar du mer information och möteshandlingar under en särskild flik på RF:s hemsida: www.rf.se

Cicki Ericsson



Bandyförbundet firar 100 år

Den officiella födelsedagen är 5 april. Men var startade bandyn och hur kom den till Sverige?

Som många idrotter uppstod bandy i England. Känt i bandykretsar är att den första reguljära bandymatchen ska ha spelats 1875 i Crystal Palace, London, som då kallades "hockey on the ice". En ren uppvisningsmatch mellan två lag från Bury-on-Fen i grevskapet Cambridgeshire i sydöstra England. I Bury Fen hade det denna märkvärdiga sport utövats flera årtionden tidigare. De ständiga översvämningarna i Fen-distriktet gav vid kalla vintrar bra förutsättningar för bandylir.

Det är här som bandyspelaren och skridskolöparen Charles Goodman Tebbutt kommer in bilden. Engelsmannen har en given plats i bandyns historieböcker. Tebbutt var medlem i Bury Fen Bandy Club och populariserade bandyn i Europa. Bury Fen spelade den allra första internationella matchen i Holland.



Bandyn fick det riktiga fotfästet i Sverige genom greve Clarence Von Rosen (1867-1955) vintern 1895-1896.

När bandyn fått ett litet genombrott i Sverige var det knappast en sport för alla – Stockholms överklass och diplomatiska kår var de som först kom i kontakt med sporten.

Noterbart är att det från start var fritt fram för även damer i societeten att kampera ihop med herrarna på isen och bli medlem i föreningarna.

Svenska Bandyförbundet bildades i Stockholm den 5 april 1925 av 29 representanter för 49 klubbar. **Sune Almkvist** blev vald till förbundets förste ordförande. Svenska Bandyförbundet valdes in i Riksidrottsförbundet den 26 augusti 1925.



Sune Almkvist

Före 1925 hade den organiserade bandyn i Sverige administrerats först av Svenska Bollspelsförbundet från 1905 och sedan av Svenska Fotbollförbundet från 1906 och framåt.

Finland var motståndare i Sveriges allra första officiella (herr) landskamp 1919 i Helsingfors (förlust med 1-4).

Första svenska triumfen kom 1923 efter 5-3 på bortaplan, återigen i Helsingfors.

Det första bandy-VM för herrar spelades 1957 i Finland. Sverige tog hem en bronsmedalj. Ryssland (Sovjet) var de som dominerade och stod som segrare. Men 1981 skulle Sverige ta hem sin första guldmedalj. Det gjordes i Ryssland i staden Khabarovsk nästan längst österut man kan komma och med Amurfloden som gräns mot Kina. Under ledning av Håkan Sundin besegrades Ryssland (Sovjet) med 6-1 i gruppspillet vilket medförde att Sverige var högst upp i tabellen när man summerade. Första guldet var bärgat.

Damerna startade sitt VM spel 2004. Var faktiskt med och ”drev” på så det kom i gång. Här har Sverige varit dominanta och bara tappat ett guld till Ryssland. Vi har hela 11 guld, en fantastisk framgång.



Till bandyns ökade popularisering under 1920- och 1930-talet - och långt senare - ska mycket också tillskrivas den store idrottsideologen Torsten Tegnér (1888-1977). Eller kort och gott TT, som denna stora profil brukade kalla sig själv. Tegnér blev svensk och nordisk mästare med AIK där han var lagkapten.

VSK tog första guldet 1923 efter 2-1 mot IF Linnea på Stockholms stadion. En revansch för finalförlusten året innan mot Sirius. Grönvitt vann även 1924 års final, återigen mot IF Linnea, med 4-1.



Ann Elefalk på väg ut till match ihop med Djurgårdens målvakt. Klassiska Östermalms IP 1969

Det går inte överskatta Västerås betydelse för att göra bandyn än mer angelägen. Med VSK fick sporten ett nödvändigt lyft som banade väg för fler lag och bidrog till att göra sporten folklig. Långt ifrån det överklassnöje det var från allra första början. Arbetarklassen skulle nämligen komma att haka på och sedan vara i majoritet en bit in på 1930-talet när sporten spreds i popularitet vid en mängd landsorter. Och i brukssamhällen. Som Slottsbrons IF från Värmland.

”Blåtomtarna” kom in i leken på allvar under 1930-talet och vann fyra SM-tecken

Då måste vi också nämna ”Rödtomtarna” som också var dominanta på 1930-talet. Nämligen IF Göta Bandy - också från Värmland och således en stor rival.

”Rödtomtarna” kom att vinna tre SM-guld på 1930-talet

På flera andra bruksorter fick bandyn ett stärkt fäste Hälleforsnäs, Sandviken, Åtvidaberg, Grycksbo, Hagfors, Västanfors, Slottsbron är några exempel.



På 1930-talet startades också för första gången ett seriespel inom bandyn. Nu gör vi ett hopp fram i tiden! Nästa stora utveckling var tillkomsten av konstis utomhus. Kylmaskiner som hjälpte till att frysa isen på de stora isytorna. Sargens tillkomst runt bandyisen var under senare delen av 1950 talet.



Guldlaget 1981 i Ryssland (Sovjet).

Först ut med konstis var Västerås, även här var de föregångare och tog möjligheten till utveckling av Bandyporten. 1956 var premiäråret för den nya tekniken på Rocklunda i Västerås. Sedan dröjde det några år innan Uppsala, Skutskär, Nässjö och Örebro byggde sina nya anläggningar i början av 1960 talet.

Bandyfinalerna blev en instans i svensk idrott. Mycket tack vare att de avgjordes via en finalmatch. Det var en stor avslutningshelg när mästarerna skulle koras på dam och herrsidan. Det byggdes upp en kultur kring finalhelgen. Stockholm med Stadion och Söderstadion var under lång tid finalarenor. De bandyfrälsta reste till för att vara med om säsongavslutningen när dam och herrfinalen spelades. Med ett mellan hopp med en finalhelg i Västerås blev Uppsala hemvist för finalerna under 20-talet år.

Under 2000-talets mitt toppades publiksiffrorna med över 20 000 st som tittade på herrfinalen under många år. Höjdpunkten var den beryktade snömatchen mellan Hammarby och Bollnäs (3-1) där över 25 000 i publiken trotsade det ymniga snöfallet och efter mycket snöskottande och väntande fick en genomblöt och frusen publik se Hammarby ta hem finalen på herrsidan.

Dominansen av finalsegrare på dam- och herrsidan kan läggas i tio års perioder. Göta radade upp finalsegrar från mitten av 70 talet. Därefter tog Boltic vid för att lämna över till AIK under 2000-talet. AIK innehar flest SM-guld, totalt 14 st.



Vi kan nästan se samma mönster på herrsidan. Först ut att dominera var IFK Uppsala under 20- och 30- talet. Därefter var Västerås och Örebro flitigt i finaler. Västerås fyllde på med flera mästerskap. Boltic blev den andra föreningen som var dominerande under en period. På 1980-talet tog Boltic hem sju guld på raken. Sedan var det Västerås skicklighet som gjorde dem till vinnare sju år under sista delen av 1900-talet, Uttrycket ”mesta mästarna” skapades.

Edsbyn dominerade under 2000-talet med fem finalsegrar. Vad var framgångsreceptet? Återkommer till det lite längre fram. Efter 20 år i Uppsala flyttades finalhelgen till de stora arenorna i Stockholm. Friends Arena blev den första finalen som spelades inomhus. Många var lite besvikna att flytta finalen, men vädret hade gjort det mycket chansartat att spela årets viktigaste match utomhus.

I den nybyggda arenan i Solna fick bandy vara först ut att spela en viktig tävlingsmatch. Endast Zlatan och fotbollslandslaget hade lirat en träningsmatch mot England. Alla minns Zlatans konstspark i mål. Hammarby (herrar) spelade sig fram till final. Bajenfansen tog tillfället att invadera Solna på ett positivt sätt. Vi var över 38 000 personer som kollade när Hammarby vann mot Sandviken med 9-4. Nytt publikrekord! Succé.



Träning med Hammarby IF Bandy i november 2023 i Stockholm.



Resultat och matcher är alltid kul men det kan vi läsa om på andra ställen. Vad gjorde Edsbyn så att de var dominerande under 2000-talet? ”Ön” (Edsbyns hemmaplan) blev drabbad av att Voxnan svämmade över och förstörde anläggningen. Initiativrika Edsbybor slog sina kloka huvud ihop. ”Vi bygger en hall” – i alla fall ett tak. Sagt och gjort samhället gick ihop och 2003 stod en hall (tak) klar. Den bidrog stort till att Edsbyn dominerade herrbandy under många säsonger. Ett stort nytt steg för bandyns utveckling var taget. Edsbyn vågade och gick före med utvecklingen av ”bandyhallarna”

2005 byggdes nästa bandyhallar. Rocklunda blev ABB arena och Surte fick en hall. Surtes hall har sedan dess varit räddningen för bandyn på västkusten. Idag finns det 22 hallar runt om i Sverige. Bandy och skridskoåkningen håller ställningen och städer och kommuner väljer att satsa på stora skridskohallar. Särskilt tillkomsten av hallar i södra och västra delen av landet betyder mycket. Här ser vi betydelsen i Göteborg och Mölndal som åter igen har en blomstrande verksamhet och de boende erbjuds att få skrinna ut på isen för att sedan bli spelare i föreningarna.

Med hallarnas tillkomst har flickbandy verkligen tagit fart. Det återspeglar sig idag på att fler och fler föreningar har damlag i olika serier. Men fortsatt ställer vädergudarna till det genom att vintrarna blir mer och mer nyckfulla. Fler stora skridskohallar behövs i alla landsdelar och städer.

Svensk bandy står stadigt, fler och fler flickor och pojkar kommer till oss. Utmaningen är att få dem att spela med oss under en längre period. Det behövs bättre anläggningar som erbjuder barn och föräldrar möjlighet till lek och träning på isarna under bra förhållande.

Firande fortsätter under hela året – 100 år på isarna med bollen och klubban – världens snabbaste lagidrott!?

Lars Wennerholm

Källor: Bandyfeber, Svenska bandyförbundet

Kallelse och inbjudan till årsmötet med Riksidrottens Vänner 2025

Föreningen Riksidrottens Vänner bjuder härmed in till årsmötet 2025. Det kommer att gå att följa årsmötet via Teams. Dock på enklast möjliga sätt utan möjlighet till kommentarer och frågor.

TID: Tisdagen den 6 maj

PLATS: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm. Middag på Musikhögskolan tvärs över gatan.

Program

17.15 Samling och välkommen!

17.20 Utredningen för tryggare idrottsarrangemang

RV-kamraten och särskilda utredaren Anders Hubinette presenterar utredningens förslag till regeringen.

18.00 Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar.

19.15 Promenad till Musikhögskolan

19.45 RV bjuder på middag till de föranmälda med mineralvatten/lättöl samt kaffe/the. Vin och öl till försäljning.

21.00 Avslutning

Anmälan

Det behövs ingen anmälan till årsmötet. Däremot behöver vi din anmälan till den efterföljande middagen till Jan Engström, jan.engstroem@telia.com, 070-671 68 53 SENAST 29 april. Ange också önskemål om eventuell specialkost.

Meddela också om du väljer att följa årsmötet digitalt samt till vilken e-postadress vi ska skicka Teams-länken.



Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA

**vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte tisdagen
den 6 maj 2025**

1. Öppnande

a. Parentationer

b. Nya medlemmar hälsas välkomna

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare)

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av föredragningslistan

8. Verksamhetsberättelsen för 2024

9. Ekonomisk redogörelse för 2024

10. Revisorernas berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

a. Förslag till reviderade stadgar

b. Ev inkomna motioner

14. Verksamhetsåret 2025

15. Val av styrelse

16. Val av revisor och en ersättare

17. Val av valberedning

18. Årsmötets avslutning



Riksidrottens Vänner – verksamheten 2024

(Förkortad version. Den fullständiga verksamhetsberättelsen och samtliga årsmöteshandlingar finns på www.riksidrottensvanner.se)

Under verksamhetsåret 2024 har vi fortsatt arbetet med att utveckla och stärka de tre hörnstenarna inom RV: kommunikationen, kamratträffarna och stipendierna.

Kommunikation

Vår kommunikation bygger på tre delar: hemsidan, tidningen Bulletinen och nyhetsbrev. Bulletinen kommer ut tre gånger per år. Under året har vi gett ut sex nyhetsbrev som förmedlas via e-post, vilket idag når drygt 95 procent av medlemmarna.

Under 2024 har vi presenterat följande RV-profiler: Katarina Bergström, Jan Kårström, Liselotte Olsson och Bosse Hultén.

Kamratträffar

Tre mycket lyckade kamratträffar har genomförts. Den första genomfördes 27 februari, i samarbete med kulturutskottet i Sveriges riksdag. Sju av åtta riksdagspartier var representerade, och bjöd på ett brett samtal om idrottspolitik, såsom fritidskortet, anläggningsfrågor, elitutövares utmanande ekonomiska situation, och nödvändigheten av en stark idrottsrörelse i hela landet. 31 RV-medlemmar deltog.

Den 18 mars fortsatte vi på Riksidrottsmuseum med "klimatet och Elvis" som tema. TV- och Vasaloppsmeteorologen Pia Hultgren berättade hur ändrade temperaturextremer påverkar idrottens förutsättningar. Därefter fick de 35 deltagarna rocka loss med både Stig "Stickan" Carlsson och Elvis Presley. RV-kamraten Stickan, Elvisfan sedan barnsben, lärde oss allt om Elvis på ett inspirerande och humoristiskt sätt.

Den 22 november stod basket i fokus. I samband med EM-kvalmatchen mellan Sverige och Tyskland på Hovet i Stockholm informerade ordföranden, tillika RV-medlemmen, Susanne Jidesten och sportchefen Lasse Johansson om Svensk Basket.



RV-vännen Pelle Ericstam samtalade också med basketlegendaren Kjell Gunnå innan de 25 RV-medlemmarna hejade fram Sverige till seger över regerande världsmästarna med 73-72.

RV-Halland har genomfört fyra kamratträffar/studiebesök: Falkenbergs FF, Berndts bil - med föreläsning om jämförelsen mellan att vara elitidrottare och företagare, Åkulla Skidallians, samt besök hos RF-SISU Halland i deras nya lokaler på Slottsmöllan i Halmstad.

Medlemmar

För första gången i RV:s 118-åriga historia var vi under 2024 som mest 405 medlemmar. Vid årets slut hade RV 403 medlemmar, 112 kvinnor och 291 män. Medelåldern är 72,6 år. Äldste manlige medlemmen under 2024 var Sven Rönmark, Umeå 97 år, och äldsta kvinnliga medlemmen Wanja Webbjörn, Göteborg 95 år.

Åtta medlemmar har avlidit; Carl-Erik Asplund, Järfälla, Hans Lindström, Stigtomta, Barbro Thörnelöf, Tungelsta, Gun Svensson, Jönköping, Inge Fredin, Karlskrona, Stig Lindevall, Västerås, Sven Eklöf, Gustavsberg och Roger Gottfridsson, Vellinge.

RV:s stipendier

Under 2024 inkom 147 stipendieansökningar. Fördelningen var: RV:s samlade stipendiefond (två stipendier) 6 kvinnor resp 7 män, Gösta Gärdins Ungdomsfond 9 (3 kvinnor, 6 män), Sven Thofelts Minnesfond 6 (2 kvinnor, 4 män), Olga och Gösta Olanders Minnesfond (två stipendier) 59 flickor resp 45 pojkar, Gustav Lindenbaum-stipendiet 15 (15 kvinnor, 0 män). Stipendieutdelningen sker vid RV:s årsmöte 2025.

2023 års stipendiater presenterades i Sommarbulletinen 2024. Stipendieutdelningen skedde vid årsmötet 2024.

Ekonomi

RV har en god och stabil ekonomi. Värdet på RV:s aktieportfölj har under 2024 ökat med drygt 6 procent. Drygt 5 procent är värdestegring och resten är en nyinvestering. Portföljen har under 2024 gett ovanligt hög direktavkastning (utdelning). Direktavkastningen är RV:s främsta inkomstkälla och bokförs som en intäkt från finansiella värdepapper. ➤

Den höga aktieutdelningen medför ett positivt resultat för året.

Nordisk idrottsledarkonferens och det framtida nordiska samarbetet

Vartannat år arrangeras en nordisk idrottsledarkonferens, och denna gång var det Finlands tur. Helgen den 14-16 juni samlades cirka 50 seniorer i Vanda, varav nio RV-medlemmar. Temat var "Generationer på Kungsvägen" där det tydligt konstaterades att äldre idrottsledare är en resurs – inte en reserv.

Ett arbete har påbörjats på styrelsenivå mellan Finland, Norge och Sverige med syftet att lyfta hur vi ser på det nordiska samarbetet framöver.

Årsmötet 2024

Årsmötet genomfördes på GIH, Stockholm den 16 april, följt av en kamratmåltid på Musikhögskolan. Totalt var vi 55 medlemmar, gäster och stipendiater och särskilt glädjande var att ordförande Birgitta Kervinen och sekreterare Vesa Lappalainen från vår finska systerorganisation deltog. Det var Finlands tur att föreslå en kandidat till Torsten Tegnér-stipendiet vilket blev journalisten Filip Saxén, som även deltog för att ta emot stipendiet.

Vi gästades av Hans von Uthmann och Åsa Edlund Jönsson, ordförande respektive generalsekreterare i Sveriges Olympiska Kommitté, som presenterade arbetet med att stärka elitidrottarnas vardag, satsningen på Elitidrott 2030, förberedelserna inför sommarens OS i Paris och varför Sverige inte fick vinter-OS 2030.

Slutord

Styrelsen vill tacka för förtroendet att under verksamhetsåret fått leda föreningens arbete och åtaganden, en både inspirerande och intressant uppgift. Vi är måna om att vara aktuella kring vad som händer inom idrottsvärlden, att uppmuntra ungdomar och idrottsledare genom våra stipendier, och att skapa engagemang och främja gemenskapen över idrotts- och generationsgränserna. Vi har anammat de nya digitala möjligheterna och arbetar vidare med att kunna erbjuda våra medlemmar en möjlighet att medverka i aktiviteterna på distans.

Sist men inte minst vill vi tacka Riksidrottsförbundet för värdefullt samarbete och stöd till föreningens verksamhet.

Bettan Andersson - aktuell RV-profil

RV-profilen Bettan Andersson är svensk damboxnings främsta pionjär. Även internationellt har hon påverkat utvecklingen inom boxningen. 2006 blev hon invald som första kvinna i Internationella Boxningsförbundet.



Vem är Bettan Andersson?

60 år, snart 61. Född och uppväxt i Trollhättan men bor i Göteborg sen 1980. Jobbar som samordnare på ett kommunalt HVB hem. Är fritidspolitiker för Vänsterpartiet i kommunen, där jag har fått jobba med idrottsfrågor vilket är väldigt kul men inte alltid enkelt.

Gillar att vandra och cykla. Köra MC. Resor, mat och dryck.

Hur ser din yrkes-/ledarbana ut? Uppdrag inom idrotten som betytt mycket för dig?

Ordförande i Boxningsförbundet 2005-2009, men även tiden i styrelsen från 1995. RF:s valberedning i åtta år. Invald som första kvinna i Internationella Boxningsförbundet 2006.

Idag är det inom politiken. Sitter i kommunfullmäktige samt är ordförande i Idrott och föreningsnämnden och ordförande vårt kommunala arenabolag Got event.

Något du själv är särskilt stolt över att ha bidragit till/uträttat?

Att fått vara med och delaktig i att Sverige gått först med att driva frågan om att damerna skulle få vara med i boxningen. 1988 tillät Sverige som första land att ge tävlingslicens till damerna och att dom var en del i förbundets verksamhet. Sedan var Sverige pådrivande i allt från att frågan gick igenom på internationella förbundets kongress 1994. Men även att starta landslag, att vi fick EM, VM och till slut OS. Att vara pionjär är ju något som jag är väldigt stolt över, att få vara en del av damboxningens historia och utveckling.

Läs hela RV-profilen på riksidrottensvänner.se. Alla tidigare RV-profiler finns under fliken Medlemmar.

Internationella evenemang våren och sommaren 2025

B-VM VM i bandy, Lidköping, 24-30 mars

VM i bandy herrar, Lidköping, 24-30 mars

Damer Nations League, fotboll, SWE-ITA, Stockholm, 4 april

VM i Snöskoter, Fällfors, 11-12 april

EM i Snöskoter, Fällfors, 11-12 april

VM i Enduro, Skövde, 23 maj

EM Disco & Performing Arts, Skövde, 12 april

Finnkampen Tre Kronor - Finland, Göteborg, 17-18 april

C EM i curling, damer och herrar, Östersund, 26 april-3 maj

EHF Euro Cup, handboll, herrar, Göteborg, 7 maj

Landskamp Amerikansk Fotboll U19 EM, Solna, 10 maj

Göteborgsvarvet, halvmaraton, Göteborg, 17 maj

VM Ishockey herrar, Stockholm och Herning Danmark, 9-25 maj

Deltävling i Världscupen orienteringsskytte, Göteborg, 24 maj

Deltävling i Världscupen orienteringsskytte, Göteborg, 25 maj

European Golden League, volleyboll, damer, Örebro, 29-31 maj

[Stockholm Marathon, Stockholm, 31 maj](#)

Damer Nations League, fotboll, SWE-DEN, Stockholm, 3 juni

European Silver League, volleyboll, herrar, Umeå, 6-8 juni

Vätternrundan, cykel, 13-14 juni

BAUHAUSGALAN, friidrott, Stockholm, 15 juni

Beach Pro Tour Futures Beachvolley, Malmö, 12-15 juni

Youth World Cup U21 bowling, Helsingborg, 16-25 juni

Nordiska Mästerskapen i Konstsimm, Täby, 13-15 juni

World Adventure Golf Masters (Bangolf), Askim, 13-15 juni

Världscup i orientering, Idre Fjäll, 19-22 juni

European Golden League Final Four Volleyboll damer, Ängelholm, 28-29 juni

Nordiska Mästerskapen i vattenskidor, Strömsnäsbruk, 3-6 juli

VM i Speedway Juniorer, Målilla, 4 juli

VM i Speedway, Målilla, 5 juli

VM/EM i Rallycross, Höljes, 4-6 juli



Eric Lemming – svensk idrotts store genombrottsman

När Mondo Duplantis vid OS i Paris sommaren 2024 försvarade sitt OS-guld var det faktiskt första gången på 112 år som en svensk friidrottare lyckades med den bedriften! Förra gången det hände var när Eric Lemming vid första dagen av Stadion-veckan under Solskensolympiaden 1912 försvarade sitt guld från London 1908. Nu kanske vän av ordning påpekar att gångaren John "Mix" Mikaelsson faktiskt vann 10000 meter gång såväl 1948 som 1952. Ja, men vid den tiden hade gången ett eget specialförbund i Sverige, så den äran kan inte svensk friidrott sno åt sig, även om det historiska misstaget att ha två skilda förbund i Sverige numera sedan några år är tillrättat!



Lemming hade en lång och framgångsrik karriär i idrottens barndom. Redan 1899 blev han svensk mästare i såväl spjutkastning som stavhopp och när han 23 år senare blev bronsmedaljör vid SM i släggkastning kunde han summera sina SM-insatser på följande sätt: 25 guld, 25 silver och 7 brons! Den olympiska sagan påbörjade han i Paris år 1900. Där fanns ännu inte spjut på programmet, men fjärdeplatsen i slägga och de båda delade fjärdeplatserna i höjdhopp och stavhopp skämdes inte för sig. Något OS 1904 blev det inte för Lemming – och inte någon annan svensk heller! Resan till avlägsna St Louis borta i USA var såväl lång i både tid som rum.

Men tur var väl att grekerna ordnade "mellanspel" år 1906! Spelen i såväl Paris 1900 som St Louis 1904 hade kommit helt i skymundan av de samtidigt arrangerade världsutställningarna och liknande problem kom att uppstå 1908 i London! Man kan nog säga att extraspelen i Aten 1906 och Solskensolympiaden 1912 kom att bli räddningen för de moderna Olympiska Spelen, som alltså var nära kollaps redan inom ett decennium! Vid spelen i Aten fanns spjut med för första gången och Lemming hemförde en överlägsen viktoria före tre landsmän. Hans resultat, 53,90, var dessutom det dittills längsta spjutkastet i världen. I Aten hemförde han dessutom brons i såväl kulstötning, dragkamp som femkamp.



I den antika femkampen uppstod den pikanta situationen att Lemming i den avslutande brottningsmatchen (!) mötte landsmannen Mellander. Förutsättningarna var glasklara: Om Mellander vann mot Lemming skulle han erövra guldets – vid förlust skulle ungraren Mudin vinna. Oavsett utgången i brottningsmatchen skulle Lemming bli trea.... Normalt hade Lemming bollat tämligen obehindrad med Mellander, men ett gott svenskt samarbete utmynnade i seger för Mellander och guldets till Sverige.

Vid OS i London 1908 var det förbistring angående regeltolkningar och man beslöt att genomföra två spjutävlingar. En i fri stil där man fick fatta spjutet på det sättet man behagade – många fattade om bakändan på spjutet. Och så hade man "restricted style" där man var tvungen att fatta om lindningen. Lemming kastade på sitt vanliga sätt, med fattning om lindningen, i båda tävlingarna – vann båda!

Fyra år senare försvarade han guldets! Det var första gången han kastade över 60 meter och han slog den finske favoriten Julius Saaristo med ett par meter. OS 1912 i Stockholm blev hans sista. Om man räknar in extra-OS i Aten gjorde han sammanlagt 23 olympiska starter som gav FYRA guld, TRE brons och SEX fjärdeplatser – en imponerande svit!

Idrotten var inte allt för denne mångsidiga begåvning. Hans musikalitet var vida känd och han kunde lika gärna blivit konsertpianist. Social begåvning – och svenskt kulturliv skall vara glada över att flirten med Anna Blume sommaren/hösten 1906 inte stannade vid en stilla flirt - för visst hade svenskt kulturliv varit fattigt utan Georg Rydeberg! Det är alltså Eric Lemming som var pappa till Georg - precis som envisa rykten gjorde gällande under lång, lång tid. Och när jag hade nöjet att kåsera om Lemming på Medborgarskolan i Stockholm i januari 2025 hade jag till min glädje i publiken barnbarn, fallna efter Erics tre söner: **Birgitta Lemming**, dotter till Rolf Lemming, **Roger Lemming**, son till Åke Lemming och **Lena Rydeberg**, dotter till Georg Rydeberg. Och det var första gången de tre kusinerna möttes vid ett och samma tillfälle! Tänk att jag fick bidra till det!



Anders Borgström

Lasse slutar - Ulla tar över

Efter åtta år som RV:s ansvarige för medlemskontakter avslutar Lars Allert sitt engagemang i samband med årsmötet den 6 maj.

Han efterträdde Lars-Olof Rydh 2017 och var dessförinnan ordförande i valberedningen i fyra år.

Som adjungerad i styrelsen har Lasse försökt ha stenkoll på alla medlemmars kontaktuppgifter – adresser, telefon, mail, födelsedagar, avlidna, medlemsavgifter och inte minst värvat nya medlemmar. Lasse har rekryterat 172 nya medlemmar till föreningen under sin aktiva tid. I juni 2024 lämnade Lasse och hustru Stockholm och flyttade till Tindered i Västerviks kommun, ostkustens pärla. Flytten på ca 25 mil innebar svårigheter att delta på styrelsemötena, vilket också är en anledning till att han nu slutar.

På frågan vad han nu ska fylla sin tid med svarar Lasse:

- Har precis blivit invald i styrelsen för Helgenäs byalag och idrottsförening som på mitt initiativ gått med i Korpen. Vidare finns i bygden en mycket aktiv hembygdsförening som kommer att få många besök. Men framförallt hoppas jag kunna paddla mer, gärna tillsammans med vänner och hunden Ossi i fören, säger kanotentusiasterna Lasse. Och kommande kamratträffar och årsmöten förstås.

Lasse betonar avslutningsvis vikten av fortsatt medlemsrekrytering och insatser för ökad kunskap om Riksidrottens Vänner. Ett ansvar för alla medlemmar, inte minst inom sin egen idrott.

Trots Lasses uppskattade insatser är inte ens han oersättlig.

Den som nu tar över stafettpinnen är Ulla Persson. Även Ulla har ett stort kontaktnät och känner många medlemmar. Hon har ett förflutet som anställd på RF och aktiv inom IFK Lidingö och Lidingöloppet. Idag fördelar hon sin tid mellan olika ideella uppdrag plus gör fortfarande en del uppdrag för RF.

- Jag har fått en grundlig introduktion av Lasse och känner verkligen styrelsens stöd. Nu ser jag fram emot att ha kontakt med alla medlemmar, säger Ulla.



Styrelsen tackar Lasse för allt jobb genom åren och hälsar Ulla välkommen som ny adjungerad i styrelsen vad avser medlemskontakter.

Födelsedagar I mars - 30 juni 2025

50 år

Emanuel Christiansson, Solna 13 april
Anders HübINETTE, Bromma 15 april
Mattias Hjelmberg, Sollentuna 17 maj

60 år

Ninni Hedström, Uppsala 9 april
Ulf Järphag, Falkenberg 30 maj

65 år

Jonas Grahn, Stockholm 14 april
Marika Domanski Lyfors, Vallentuna 17 maj
Stefan Bengtsson, Stockholm 30 maj

70 år

Mats Tellqvist, Halmstad 19 juni
Morgan Bengtsson, Varberg 26 juni

75 år

Håkan Ryholt, Skarpnäck 13 april
Stig Bertilsson, Bengtsfors 14 april
KentH Öhman, Vaxholm 18 april
Lars Hogedal, Vänersborg 14 maj
Tomas Peterson, Lomma 21 maj
Thomas Eklund, Örebro 15 juni
Ingegerd Lusensky, Strängnäs 22 juni

80 år

Tommy Torstensson, Sollentuna 27 april
Håkan Danielsson, Södra Vi 28 april
Sven Svensson, Halmstad 24 maj
Ola Lundberg, Karlstad 11 juni

85 år

Inga Arfwidsson, Norrköping 26 april

95 år

Assar Blomquist, Lidingö 20 maj



Anders HübINETTE



Marika Domanski Lyfors



Ola Lundberg

Nya medlemmar

Lena Björk, Sundbyberg
Andreas Hagström, Linköping

Avlidna medlemmar

Stig Lindevall, Västerås, 88 år
Sven Eklöf, Gustavsberg, 86 år
Roger Gottfridsson, Vellinge, 88 år

GRATTIS Leif Thunman!

Som av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) tilldelats 2024 års stipendium för Idrottslig kulturminnesvård. Han får det för sitt engagemang i att sprida kunskap om Västernorrlands idrottshistoria och engagemanget i Västernorrlands Idrottshistoriska Sällskap (VIHS).



Medlemsavgiften 2025

Påminnelse till dig som ännu inte betalat årsavgiften!

För den blygsamma årsavgiften 100 kronor får du återkommande nyhetsbrev med inbjudningar till kamratträffar samt tre fylliga nummer av tidskriften Bulletinen.

Senast 31 mars 2025, ska avgiften 100 kronor vara betalt till Riksidrottens Vänner: bankgiro 826 – 3923 eller swish 123 068 1957

Ange alltid ditt namn och ort, oavsett betalningsform.

Föreningen Riksidrottens Vänners styrelse

Kristina Thurée, ordförande, Karl Dahlgrensgatan 33, 582 28 Linköping.
Tel 0766-434376, e-post: kristina.thuree@gmail.com

Jan Engström, vice ordförande, klubbmästare, kommunikation Djäknebergsgatan 9 B,
724 61 Västerås. Tel 070-6716853, e-post: jan.engstroem@telia.com

Ing-Marie Leidhammar, skattmästare, Nackagatan 27, 116 47 Stockholm.
Tel 070-6934474, e-post: ingmarie.leidhammar@gmail.com

Pia Zätterström, sekreterare, Henriksdalskajen 8, 120 71 Stockholm.
Tel. 070-7618646, e-post: pia.zatterstrom@gmail.com

Johan Storåkers, stipendier, Fredsgatan 17, 172 33 Sundbyberg. Tel. 0709-407875,
e-post: Johan.storakers@friidrott.se

Christina Ericsson, kommunikation, Prostkvarnsg 58, 554 46 Jönköping.
Tel. 070-450 54 05, e-post: ericsson.cicki@gmail.com

Erwin Apitzsch, stipendieansvarig, Nordmannavägen 4, 224 75 Lund,
Tel. 0708-144865. e-post: erwin.apitzsch@outlook.com

Lars Allert, medlemskontakter, Tindered 3, 594 75 Edsbruk. Tel 0739-77 72 31,
e-post: lars.allert@gmail.com (adjungerad)

Hedersordförande: Kerstin Rosén, Sollentuna

Hedersledamöter: Bertil Sjöstrand, Solna. **Nils-Rune Nilsson**, Lidingö

Valberedning

Carl-Åke Myrsell (sammansällande): calle.myrsell@outlook.com tel 070 531 62 88

Karin Karlsson, karin.karlsson@rfsisu.se, tel. 070 698 61 75

Roiene Engdahl, roiene@telia.com, tel. 076 934 41 41

Föreningen RV:s bankgironummer: 826-3923 Swish: 123 068 1957

Föreningen RV

Riksidrottens Vänner



RV:s vision:

”Riksidrottens Vänner möter framtiden med samlad kunskap och erfarenhet och främjar gemenskap över idrotts- och generationsgränser. Vi fokuserar på idrottens ledarskap, fördelar attraktiva stipendier och bidrar till att stärka idrottens roll i samhället.”