



Föreningen Riksidrottens Vänner

Höstbulletin 2013



**Lyckat Nordiskt möte • Dags för årsmöte • Aktuella RV-profiler • GIH
200 år • SAIF - en pigg 100-åring • Allerts knep & knåp • RV gratulerar**

INNEHÅLL HÖSTBULLETTINEN 2013

Ordförandens inledning.....	3
Nordiskt möte i Göteborg.....	5
Kallelse RV:s årsmöte 2013.....	10
Föredragningslista årsmöte.....	11
Verksamhetsberättelse RV.....	12
Resultatrapport.....	16
Balansräkning.....	17
Aktuella RV-profiler.....	18
Klura med Allert.....	19
GIH 200 år.....	21
SAIF - en pigg 100-åring.....	25
RV gratulerar.....	29
Om föreningen RV.....	30

På omslaget: Deltagarna i det Nordiska Idrottsledarveteranmötet i Göteborg i augusti samlade i trappan på Börsen.

Foto: Kurt Durewall



Nu ringer vi in till Årsmöte!

Demokrati översätts ofta till "folkligt styre", och "folket" i vår förening är du och övriga medlemmar. Så kom och diskutera och besluta! Och träffa vänner - årsmötet är ju samtidigt en kamratträff.

Torsdagen 21 november kl 16.00 samlas vi på GIH och minglar innan det övriga programmet börjar.

GIH är världens äldsta idrottshögskola och fyller 200 år i år. Före årsmötet och stipendieutdelning får vi höra om GIH:s historia, från GCI till GIH och om dagens Idrottshögskola. Du som gått på GCI/GIH eller varit där ändå och ätit minns säkert Lingbaren en trappa ner. Glöm den! Nu ska vi äta i den nya, ljusa och stora matsalen en trappa upp, en del av GIH:s nybyggnad.

Vi återupptar en tradition vi övergav i fjol. Nu står åter ärtsoppa och pannkakor på menyn. Och till kaffet blir det lite underhållning.

I fjol provade vi att förlägga årsmötet till en lördag. Det var för många en bra dag men inte för våra stipendiater. Nästan alla var upptagna av träningsläger, utbildning eller tävling. Eftersom vi gärna vill träffa våra stipendiater återgår vi till en vardag, men provar en ny plats.

På årsmötet ifjol informerade vi om det stundande mötet i Göteborg. I år kan vi med glädje och ödmjuk stolthet berätta om det. Vi har fått många uppskattande och berömmande ord från många deltagare i de fyra länderna, om än inte av alla 130 deltagare.



Här i Höstbulletinen kan du läsa om hur mötet genomfördes och på vår egen hemsida finns ett bildgalleri. På Danmarks hemsida (finns en länk dit på vår hemsida) finns fler bilder och i deras motsvarighet till vår Bulletin har jag kunnat läsa ett fylligt och mycket positivt referat. Vi strävade efter och jag tycker vi uppnådde en bra mix och balans mellan ny kunskap i form av seminarier och studiebesök blandat med social samvaro - gärna över nationsgränserna men det senare kan kräva en viss ansträngning för att förstå varandra.

Det var ett lagarbete som ledde fram till detta lyckade möte. Därför vill jag här passa på att rikta ett särskilt tack våra vänner i Göteborg utan vars samarbete det inte hade blivit den framgång det blev. Tack till Idrottsmuseet, Gunnar Larsson, Harry Ericsson, Berndt Nilsson och Hans Elbe och tack till Göteborgs Friidrottsförbund Karin Lundgren och Ove Edsberger och till Frank Andersson som ordnade en oförglömlig operaunderhållning under lördagens middag. Och tack till Folkspel för ett generöst bidrag. Folkspel blev samtidigt en bra ingång till seminariet om lotteri och spel och idrotten i våra nordiska länder.

Det nordiska samarbetet och samförståndet har skiftat genom historien. Vi har, som vi alla vet, inte alltid varit såta vänner och samarbetet inte alltid självklart eller högprioriterat. Under andra världskriget kom det till prövning. Nordiska rådet bildades 1952 och är bland de äldsta och mest omfattande regionala samarbetena i världen (enligt deras egen hemsida).

Man ska vara rädd om sina vänner. Vänner är något av det finaste och viktigaste vi har här i livet. Ett sätt kan vara att ordna nordiska idrottsledarveteranmöten. Ett annat att komma på RV:s årsmöte. Där kan du också passa på att "vara rädd om dina vänner". Säkert är det någon vän där som vill vara rädd om dig!

Kerstin Rosén



Nordiska ordförande-
vänner på träff i Göte-
borg. Fr v Per Wright,
Kerstin Rosén, Kerstin
Enholm och Mogens Jung.
Foto: Kurt Durewall



Foto: Erik Lindahl

Lyckat Nordiskt Idrottsledarveteranmöte

När det 15:e Nordiska Idrottsledarveteranmötet skulle arrangeras var det RV:s tur att stå för värdskapet. Dessa nordiska kamratträffar återkommer vartannat år och RV har tidigare svarat för tre möten. Styrelsen valde den här gången att förlägga mötet till Göteborg och i helgen 16-18 augusti samlades mötet med 130 deltagare från Norge, Danmark, Finland och Sverige.

Som tidigare toppades deltagarlistan med 57 deltagare från Norges Idrottsledarveteraner, men Sverige låg inte långt efter med 46 deltagare. Lovorden över arrangementet var många och RV:s styrelse kunde summera mötet som mycket lyckat.

En mycket bidragande orsak till den positiva responsen från de nordiska gästerna var det fina arbete som den lokalt förankrade arbetsgruppen i Göteborg genomförde. Harry Ericsson - känd från den svenska friidrotten - samordnande i gruppen, som i övrigt bestod av välkända Göteborgska idrottsprofiler: Gunnar Larsson, Berndt Nilsson och Hans Elbel.

Under fredagen möttes deltagarna på hotell Scandic Crown i centrala Göteborg. Det var många glada handslag när välkända och nya nordiska idrottsvänner checkade in. Många har gjort det till en tradition att delta i de nordiska mötena.

Första programpunkten var en guidad rundtur med buss i Göteborg. Varken ett lätt regn eller fredagsrusning i trafiken kunde påverka den glada stämningen när bussarna passerade välkända Göteborgska sevärdheter. Och i grådiset uppe på Masthugget beundrades både den märkliga kyrkan och panoramat över den mäktiga hamnen.



Fredagskvällen var vikt för det förnämliga Idrottsmuseet på Kviberg. På trappan hälsades vi av Gunnar Larsson, ordf. i museets styrelse och museichefen Hans Elbel. I museets restaurang var det uppdukat till middag och vid välkomsthälsningen berättade Gunnar Larsson om museets tillkomst och att det helt nyligen blivit invalt i Olympic Museum Network av IOK. En fin utmärkelse och ett bevis för kvalitén på det mångåriga arbetet man lagt ner på att bygga upp detta idrottsmuseum, som nu verkat i 30 år – de 15 senaste på Kviberg. Totalt finns 15 000 föremål - 30 000 fotografier - 5 000 böcker. Givetvis var det bara möjligt att nosa lite på allt intressant material då deltagarna fick tillfälle att besöka samlingarna. Av kommentarer kunde man förstå att många deltagare hittade minnesvärda kopplingar till sitt eget idrottsliv i montrarna. Särskilt intresse tilldrog sig Erik Lemmings guldmedalj från Aten-OS 1904, Ingemar Johansson-samlingen med det guldglänsande världsmästarbältet och Lars Hindmars samling av 3 000 olympiska föremål - varav 900 från OS i Stockholm 1912. Lars deltog som gångare OS 1952 i Helsingfors och har sedan dess byggt upp denna unika samling.

Lördagens förmiddag ägnades åt två seminarier. Först ut var den tidigare IOK-ledamoten tillika tidigare ordföranden i Internationella seglarförbundet Göran Pettersson som initierat och engagerat talade om de utmaningar IOK står inför. Frispråkigt belyste Göran att 2013 väntar många förändringar i idrottsvärldens topp och att mer pengar och makt än någonsin står på spel. Tre stora frågor ska beslutas i IOK i september: OS-stad 2020, ny IOK-president och det olympiska sportprogrammet. När detta skrivs vet vi att Görans initierade gissningar slog in. Tomas Bach från Tyskland blev IOK:s nästa president, Tokyo blir OS-stad 2020 och brottningen är åter på det olympiska programmet. Under en timme guidade Göran skickligt deltagarna igenom den internationella idrottens snariga organisationsstruktur med internationella idrottsförbund och nationella olympiska kommittéer.



Besök på Idrottsmuseet i Kviberg. Gunnar Larsson, ordförande i styrelsen, berättade om museets tillkomst.

Foto: Erik Lindahl

Och spel blev också temat för seminarieavdelningens andra halvlek. På temat "Klarar sig idrotten utan spel och lotterier" informerade representanter för de deltagande nordiska länderna om förutsättningarna i respektive land. RV:s sekreterare Torsten Friberg med stark koppling till Folkspel ledde seminariet. Vi fick intressanta redovisningar där alla samstämmigt uttryckte att de nordiska länderna är i högsta grad beroende av intäkter från spel och lotterier även om sättet på vilket medel tillförs idrottsrörelsen skiljer mellan länderna. Kerstin Ehnholm, Finlands föreläsare tillika ordförande summerade så här:

Sverige - överskottet från Svenska Spel går in i statens kassa, idrotten får sedan i huvudsak skattemedel och fördelar bidraget själv enligt vissa kriterier, penningvinster är tillåtna för folkrörelsens egna nationella lotterier.

Norge - överskottet från Norsk Tipping går till idrott och kultur, idrottens pengar fördelas i stort mellan stöd till idrottsanläggningar och folkrörelsen, folkrörelsen kan ordna nationella lotterier med penningvinster.

Danmark - överskottet från Danske Spil går via Kulturdepartementet i huvudsak till idrott och kultur, folkrörelsen kan inte ordna egna nationella lotterier.

Finland - överskottet från Veikkaus (Lotto) går till undervisnings- och kulturministeriet, som fördelar överskottet mellan idrott, kultur, ungdomsarbete och vetenskap, idrotten får 25 procent, ministeriet fördelar bidragen direkt till de enskilda mottagarna (t ex föreningar, kommuner, förbund etc), folkrörelsen får ordna egna nationella lotterier men enbart med varuvinster.



Spelfrågor stod på dagordningen under mötets andra dag.

Foto: Arthur S. Knudsen

Under lördagseftermiddagen visade Göteborg sin vackra och soliga sida. Och då blev det fest av annat slag nämligen stadens Kulturkalas. Under några timmar kunde mötets deltagare strosa runt i centrum och ta del av ett smörgåsbord av olika kulturarrangemang med sång, musik, utställningar, uppvisningar och artister med de mest skiftande konster.



Som "förrätt" till mötets viktigaste programpunkt – festmiddagen – hade mötet inbjudits till en mottagning på Börsen, som är Göteborgs stadshus. Med snittar och bubbel hälsades vi välkomna av Emmali Jansson, som i egenskap av att vara vice ordförande i kommunfullmäktige för dagen fick bära borgmästarkedjan.

Efter Börsen blev det en kort stadsvandring ut till hamnområdet och till Göteborgsoperan där festmiddagen skulle avnjutas. I den vackra operarestaurangen med utsikt över inre hamnområdet var borden elegant uppdukade. Operans ordförande tillika vår ordförande för Västsvenska Idrottsförbundet, Frank Andersson, (utan brottningsförflutet), hälsade välkommen och berättade om Operahusets tillkomst och verksamhet. Och som sig bör, men ändå helt överraskande, dyker de två operasångarna Eva-Lotta Ohlsson och Joa Helgesson upp och underhåller med stor bravur.

Vacker sång, trivsamt samvaro vid borden, god mat och en överraskning i form av sjöslag mellan gamla krigsfartyg ute i hamnen gjorde kvällen till mycket minnesvärd för deltagarna. De nordiska organisationernas ordföranden framförde sina tack till de svenska värdarna och Kerstin Ehnholm, ordförande för Finlands idrottsledarveteraner hälsade välkommen till 2015 års Nordiska möte, som hon siktar på att Åland ska bli platsen för.



Foto: Kurt Durewall

Den avslutande söndagens program hade temat Göteborgsidrott. Först ett besök på klassiska arenan Slottsskogsvallen. Harry Ericksson, friidrottsexperten, samlade deltagarna på de något slitna läktarbänkarna och gav en initierad berättelse om anläggningens historia och verksamhet. Redan 1911 började man skapa ett centralt lek- och idrottsfält på platsen men det var först med de stora internationella idrottsspelen i anslutning till Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 som det blev en tävlingsarena. Här har löparna Arne Andersson och Gunder Hägg på 40-talet turats om att slå världsrekord på 1 500 till 5 000 meter. Under 50-talet arrangerade speedwayklubben Kaparna många tävlingar på arenan och 1954 invigdes Slottsskogsvallens konstfrusna isrink, vilken då var Sveriges andra. Numera får idrotten samsas med musikens stjärnor eftersom konserter nu och då arrangeras här. Inget slår dock den folkfest som målgången i Göteborgsvarvet innebär när världens största halvmaraton med över 40 000 löpare och åskådare därtill samlas på Slottsskogsvallen.

Dagen avslutades i Friidrottens Hus där Karin Lundgren, ordförande i Göteborgs Friidrottsförbund, berättade om framgångar och svårigheter och där Göteborgsvarvet presenterades med en proffsig film.

Mätta på information men sugna på mat bussades slutligen de nordiska vännerna till en avslutande lunch på hotellet. Nya ryggdunkningar och handslag med förhoppningar om att ses igen om två år. Ett lyckat Nordiskt Idrottsledarveteranmöte var slut.

Vid RV-styrelsens utvärdering efter mötet konstaterade vi att det finns ett stort värde i det nordiska samarbetet. Vi kommer arbeta för att fler av RV:s medlemmar upptäcker det och att den svenska gruppen matchar norrmännen i deltagarantal då vi 2015 samlas till nästa Nordiska idrottsledarveteranmöte med Finland som värd.

Fler bilder från Göteborgsmötet finnes i bildgalleriet på RV:s hemsida.



Text: Anders Lundin, vice ordförande RV, som efter 39 år i idrottens tjänst fortfarande uppskattar kontakten med tidigare arbetskamrater och idrottsledare.

Kallelse och inbjudan till årsmöte med Riksidrottens Vänner 21 november 2013

Föreningen Riksidrottens Vänner har nu verkat i 97 år (1916–2013) och håller årsmöte torsdagen den 21 november på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm.

Program

- Kl 16.00 Samling och mingel med lätt förtäring
- 16.30 GIH 200 år och GIH idag – Suzanne Lundvall
- Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar
- 18.30 Middag - vi återupptar traditionen med ärtsoppa och punsch och pannkaka
Nytt blir en liten underhållning till kaffet.

Avslutning när du själv bestämmer.

Anmälan

Anmäl dig före den 18 november genom att sända in måltidsavgiften, 200 kronor, till RV:s plusgirokonto 15 44 80-8. Kom ihåg att skriva ditt namn på inbetalningen.

För dig som kommer långväga ifrån (utanför Stockholms län) subventionerar RV måltiden. Du betalar endast 100 kronor. Anmälan enligt ovan.

Så här kommer du till GIH

Från T-centralen, tag t-banan röd linje 14 mot Mörby Centrum, avstigning vid Stadion. Följ skyltarna mot Stadion, Idrottshögskolan. När du kommit upp på gatan fortsätter du rakt fram till korsningen Valhallavägen/Lidingövägen (trafikljus). Gå över gatan, sväng sedan höger och fortsätt utmed Stadionbyggnaden på Lidingövägen tills du kommer fram till "Klocktornet" på Stadion. Följ skylten mot Idrottshögskolan och fortsätt uppför backen. Rakt fram är GIH:s huvudbyggnad med reception.

Parkeringsplatser (avgiftsbelagda) finns i närheten av GIH t ex utanför Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15. Ett fåtal platser finns även utanför GIH. För att stå där måste man ha ett tillståndsbrev (kan beställas vid anmälan) och även betala parkeringsavgift.



Förslag till FÖREDRAGSORDNING

**vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte,
torsdagen den 21 november 2013**

Plats och tid: Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm,
med start kl 16.00

1. Öppnande och parentation
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Nya medlemmar hälsas välkomna
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera protokollet
7. Verksamhetsberättelse för 2012-2013
8. Ekonomisk redogörelse för 2012-2013
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av styrelsens förslag
12. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
13. Eventuellt stadgeförslag
14. Val av styrelse
15. Val av revisor och en ersättare
16. Val av valberedning
17. Årsmötets avslutning

Ta med Höstbuletinen 2013, där årsmöteshandlingarna återfinns.

Verksamhetsberättelse för Föreningen Riksidrottens Vänner, 97:e verksamhetsåret 2012 - 2013

Styrelsen vill härmed lämna en berättelse över verksamhetsåret 2012 - 2013.

Styrelsen har under året tagit fram en kommunikationsplan och utvecklat framför allt kontaktverksamheten och kommunikationen med föreningens medlemmar. Detta genom vår tidskrift Bulletinen som kommer tre gånger per år samt hemsidan som utvecklats ytterligare. Under året har dessa två kanaler till medlemmarna kompletterats med ett nyhetsbrev som skickats ut vid tre tillfällen. Drygt 180 av föreningens medlemmar har lämnat sina e-postadresser och får därmed ta del av nyhetsbrevet. Styrelsen hoppas att fler medlemmar ska anmäla sin e-postadress så att alla kan få information den vägen. Marie Louise Bergh har styrelsens uppdrag att svara för det operativa arbetet med hemsidan, nyhetsbrevens samt tidningen Bulletinen.

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta (8) protokollförda sammanträden. Den första delen av verksamhetsåret har mycket tid ägnats åt utveckling av kontaktverksamheten med medlemmarna, främst via hemsidan, men även via nyhetsbrevet. Hemsidan är viktig funktion för att informera om RV:s stipendier och ansökningarna har ökat i omfattning. Styrelsen konstaterar att en mycket stor andel av medlemmarna läser nyhetsbrevens.

Under året har stora förberedelser gjorts för det Nordiska mötet för idrottsledarveteraner för vilket RV stod som värd (16–18 augusti 2013). Detta arrangemang tillhör inte 2012/13 års verksamhet, varför redovisningen återkommer senare.

Ett mycket uppskattat inslag i RV:s verksamhet har varit publiceringen av RV-profiler. Under verksamhetsåret har vi publicerat sju profiler framför allt via hemsidan men också några i Bulletinen. Bengt Sevelius, Carin Nilsson Green, Lennart Karlberg, Barbro Törnelöf, Leif Forsberg, Kristina Thurée samt Jan Lindroth har varit årets profiler.

Styrelsen har fortsatt att uppmana medlemmarna att bidra med idéer om artiklar till Bulletinen och hemsidan och även om intressanta aktiviteter som kan bidra till att öka samhörigheten i föreningen.



Under året har Lars Olof Rydh tagit över ansvaret för föreningens medlemsmatrikel efter hedersledamoten Lennart Jonsson. Den nya matrikeln fanns med i Sommarbulletinen 2013 och kommer att uppdateras kontinuerligt. Vi uppmanar medlemmarna att höra av sig till Lars Olof Rydh eller styrelsen när man ändrar adress men också att anmäla sin e-postadress.

Föreningens ekonomi är god bland annat genom ett större aktieinnehav och avkastningen av detsamma. Aktieportföljen har haft en bra utveckling det senaste året genom att börsen har gått upp.

Under året har medlemsavgiften varit 100 kronor. Styrelsen har inga planer på att föreslå någon förändring av avgiften.

Stipendieutdelning 2012

I anslutning till årsmötet 2012 förrättades utdelning av stipendier till nedanstående personer.

RV-stipendiet 2012

tilldelades Svenska Fotbollförbundets tidigare ordförande Lars-Åke Lagrell. Han berättade att han ska skänka stipendiesumman till föreningen Jönköpings Södra IF.

RV:s Jubileumsstipendium

tilldelades Elin Warner, Södertälje, tränare för Södertälje VBK:s herrlag i elitserien i volleyboll.

Ekström-Ekelunds Ungdomsfond och Landeliusfonden

tilldelades Mikael Gardelin, Sjonhem på Gotland, längdskidåkning, samt Josefin Ahlgren, Växjö, ordförande för Theleborgs Ryttarsällskaps Ungdomssektion.

Bo Ekelund-stipendiet

tilldelades Stig Hedström, Valbo, tiokampare i Årsunda IF, Gästrikland.

Sven Thofelt-stipendiet

tilldelades Mikael Skoglund, Ramlösa, ledare i amerikansk fotboll i Helsingborg.

Gustaf Lindenbaum-stipendiet

tilldelades Pauline Ahleby, Bromma, ledare i Brommagymnasterna.



Gösta Gärdins Ungdomsfond

tilldelades Emil Edmar, Göteborg, ungdomstränare i Sakura Judoförening.

Olga och Gösta Olanders Minnesfond

tilldelades Emil Bengtsson, Kullavik, seglare i E-jolle samt Cajsa Sjögren-Haddemo, Helsingborg, brottare på elitnivå.

Everth Svenssons Minnesfond

tilldelades Sara Isaksson, Västerås, som tävlar framgångsrikt i motocross.

Årsmötet 2012

Det var ett femtiotal medlemmar som samlades till årsmöte den 24 november. Mötet hölls på Radisson Blue Royal Viking Hotel i centrala Stockholm. Det var ett försök från styrelsen att hålla årsmötet på en lördag i stället för vardagskväll. Deltagarantalet blev inte större än tidigare årsmöten, utan rörde sig kring femtio personer. Efter välkomsthälsning av ordförande Kerstin Rosén presenterades 17 nya medlemmar. Tidigare vice ordförande i Riksidrottsstyrelsen Hans Hellquist ledde själva årsmötet.

Efter årsmötet hölls stipendieutdelning. Mötet avslutades med att Harry Ericsson berättade om det kommande Nordiska Idrottsledarveteranmötet i Göteborg den 16-18 augusti 2013. Sist i programmet stod ett uppskattat föredrag av SOK:s ordförande Stefan Lindeberg om erfarenheterna inför och under London-OS.

Årsmötet valde nedanstående personer till styrelse, revisorer samt valberedning

Styrelse

Ordförande Kerstin Rosén	omval 1 år
Vice ordförande Anders Lundin	omval 2 år
Skattmästare Bengt Carlsson	nyval 2 år
Klubbmästare Böret Karman-Pallin	nyval 2 år

Noterades att Nils-Rune Nilsson får uppgiften att vara stipendieansvarig i styrelsen. Torsten Friberg och Nils-Rune Nilsson är valda till och med 2013.



Revisorer

Årsmötet utsåg till revisorer:

Jonas Grahn

omval 1 år

Rune Lidholm

omval 1 år (ersättare)

Valberedning

Årsmötet utsåg till valberedning:

Bengt Sevelius

omval 1 år (sammankallande)

Annika Wahlberg

omval 1 år

Bo Hansson

omval 1 år

Slutord

Styrelsen för Föreningen Riksidrottens Vänner (RV) har under året framför allt försökt utöka kontaktverksamheten gentemot medlemmarna. Detta genom att använda nya medier som nyttjas av inte minst föreningslivet, såsom hemsida och nyhetsbrev. Ungefär hälften av medlemmarna har anmält sin e-postadress vilken är införd i den nya medlemsmatrikeln. Vi hoppas nu att allt fler av medlemmarna ska hörsamma uppmaningen att anmäla sin e-postadress till styrelsen så att vi alla kan ta del av hemsida och nyhetsbrev.

Styrelsen tackar för förtroendet att under verksamhetsåret 2012–2013 fått leda föreningens arbete och åtaganden.

Stockholm i oktober 2013

Kerstin Rosén

Anders Lundin

Bengt Carlsson

ordförande

vice ordförande

skattmästare

Böret Karman-Pallin

Nils-Rune Nilsson

Torsten Friberg

klubbmästare

stipendieansvarig

sekreterare



Föreningen Riksidrottens Vänner

Org.nr 802002-8141

	2012 07 01	2011 07 01
Resultaträkning	2013 06 30	2012 06 30
Intäkter		
Medlemsavgifter	28 750	46 300
Gåvor och bidrag	50 000	-
Övriga intäkter	7 300	4 000
Summa intäkter	86 050	50 300
Kostnader		
Verksamhetskostnader	-148 755	-132 723
Lämnade stipendier	-25 000	-30 000
Övriga externa kostnader	-58 174	-18 237
Personalkostnader	-3 253	-3 731
Summa kostnader	-235 182	-184 691
Verksamhetens över-/underskott	-149 132	-134 391
Finansiella intäkter	233 930	233 890
Över-/underskott efter finansiella poster	84 798	99 499
Skatt	-50 694	-61 026
Årets över-/underskott	34 104	38 473



Föreningen Riksidrottens Vänner

Org.nr 802002-8141

Balansräkning

2013 06 30

2012 06 30

Tillgångar

Varulager	-	2
Övriga fordringar	92 579	19 329
Finansiella placeringar	2 560 065	2 578 085
Kassa och bank	383 194	173 395
Summa tillgångar	3 035 838	2 770 811

Eget kapital

Balanserat över-/underskott	2 251 675	2 213 202
Årets över-/underskott	34 104	38 473
Summa eget kapital	2 285 779	2 251 675

Skulder

Fondmedel RF	436 863	460 777
Leverantörsskulder	45 503	15 274
Skatteskulder	45 485	40 629
Övriga skulder	222 208	2 456
Summa skulder	750 059	519 136

Summa eget kapital och skulder

3 035 838

2 770 811

Olsson och Borgström - nya RV-profiler

Anders Borgström och Ann-Katrin Olsson är de senaste RV-profilerna som utförligt presenterats på RV:s hemsida. Hela intervjuerna med Ann-Katrin och Anders läser du på www.riksidrottensvanner.se.

Vem är Anders Borgström?

- Karlstads-pojk med ärtlig belastning vad gäller idrottsledarskap. Pappa Eric grundade Värmlands-traditionen i bandy och hann med att vara lagledare för bandylandslaget 1929-1940. Utbildade mig till idrottslärare vid GIH i Örebro. 1978 flyttade jag tillbaka till Karlstad och jobbade ett par år i gymnasieskolan innan jag blev heltidsanställd av Svenska Friidrottsförbundet under en åttaårsperiod, som innefattade förbundskaptenssysslan 1984-1988.



Vem är Ann-Katrin Olsson?

- Idrottsinstruktör, fritids (varit i kombinerad tjänst – kulturchef), utvecklare. Utbildning: tekniker, sociologi och media/kommunikation/matte och idrottsutbildning i Sönderborg. Idrottsengagemang: Ledare/tränare/styrelseuppdrag mest i H 65, Höör. Styrelseuppdrag och utvecklingsarbete inom Skåneidrotten, Skånes Friidrottsförbund. Ledamot Riksidrottsstyrelsen och Dopingkommissionen.



Klura med Allert

Lars Allert, bjuder på nya idrottsfrågor. Denna gång är ämnena blandade. De rätta svaren hittar du längst ner på sid 19.

1. Vilken födelseort har orienteraren Annichen Kringstad?

- 1 Borlänge
- X Åmål
- 2 Oslo



Foto: Bildbyrån

2. Var finns statyn över fotbollsspelaren/ledaren Tommy Svensson?

- 1 Mexico city (Aztekastadion)
- X Växjö (Värendsvallen)
- 2 Göteborg (Ullevi)

3. Svenska Gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund bildades 1903. Men när ändrades namnet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)?

- 1 1912
- X 1925
- 2 1947

4. I vilken ort finns idrottsarenan Tingbergsvallen?

- 1 Kungsbacka
- X Karlstad
- 2 Karlskoga

5. Elverket, Gripen och Joker - tre idrottsklubbar, men vilka idrotter är det?

- 1 Handboll, dragkamp och dart
- X Volleyboll, bandy och bowling
- 2 Basket, innebandy och ishockey

6. Gothia cup, Partille cup, Eken cup är kända och stora idrottsarrangemang, men var genomförs "Påskmällan" i bordtennis?

- 1 Köping
- X Torsby
- 2 Söderhamn



7. Speedwayklubbarna har lite annorlunda namn. Var kom klubben "Korparna" ifrån

- 1 Uddevalla
- X Borås
- 2 Kalmar

8. IF Boltic är en välkänd bandyklubb från Karlstad. Men från vilket land har klubbnamnet inspirerats?

- 1 England
- X Kanada
- 2 Belgien



Foto: Bildbyrån

9. Vem hade smeknamnet "Weinerbröds-kungen"?

- 1 Sven Säfwenberg (bandy)
- X Gustaf Lindblom (friidrott)
- 2 Kalle Schröder (tennis)

10. Vid OS 1956 upptäckte tyngdlyftaren Charles Vinci innan invägningen att han vägde 200 gram mer än vad som var tillåtet. Hur löste han det? (han fixade det och tog guld!)

- 1 Ordentlig rakning
- X En timmes bastu
- 2 Bytte tävlingslinne

11. Vem var svensk fanbärare vid vinter OS 1988?

- 1 Gunde Svan
- X Thomas Wassberg
- 2 Tomas Gustafson

12. Kanadensaren Ian Miller har deltagit i flest antal olympiska spel (tio), men i vilken idrott?

- 1 Skytte
- X Bob
- 2 Ridsport

Rätt rad: 212 1XX 112 1X2





Världens äldsta idrottshögskola firar 200 år

2013 är det tre år till föreningen RV fyller 100. I år är det istället GIH:s tur att jubilera. GIH firar 200 år vilket innebär att man är världens nu äldsta verksamma idrottshögskola. Många av RV:s medlemmar har under årens lopp haft en anknytning till GCI/GIH, inte minst genom institutionens närhet till den svenska idrottsrörelsen. Några har också upplevt en härlig studietid på "lekskolan på Stadionhöjden" även om högskolestudier med råplugg i fysiologi och anatomi var långt ifrån någon lek.

När RV nu förlägger det traditionsrika årsmötet till GIH får det ses som en hyllning till 200-årsjubilarerna. Vi gläds åt högskolans starka utveckling och åt de nya vackra och ändamålsenliga lokalerna som den nya om- och tillbyggnaden från 2012 tillfört. Från GIH:s hemsidor har vi hämtat historisk information om GIH:s 200 år. Här följer ett kort sammandrag.

Per Henrik Ling, Linggymnastikens grundare, erhöll uppdraget den 5 maj 1813 att inrätta Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) sedermera Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Ling föddes 1776 i Södra Ljunga i Småland och dog 1839. Han blev intresserad av gymnastik under en längre vistelse i Köpenhamn i början på 1800-talet. Ling hade även litterär ådra och blev invald i Svenska Akademien. Lings författarskap inom gymnastiken var starkt begränsat. Postumt utgavs "Gymnastikens allmänna grunder" i vilken de bärande inslagen i hans gymnastikfilosofi uttrycks.



Linggymnastiken utvecklades främst tack vare Pehr Henrik Lings son Hjalmar och blev snabbt populär, både i Sverige och utlandet, och kallas internationellt ofta för den svenska gymnastiken. Den innefattar fyra huvuddelar: estetisk, medicinsk, militär och pedagogisk gymnastik. GCI mottog regelbundet gäststudenter och lärare från skilda lärosäten världen över. GCI var omtalat och välrenommerat långt utanför Sveriges gränser. Efter andra världskriget minskade intresset för både Ling-gymnastik och GCI, främst beroende på konkurrens från den framväxande tävlingsidrotten.

Vid sidan om pedagogisk gymnastik utvecklades även sjukgymnastik vid GCI. Den flyttades 1934 till Karolinska Institutet. Administrativt hörde dock sjukgymnastiken till GCI t o m 1958, och undervisningen bedrevs i GCI:s lokaler.

Anledningen till att GIH grundades var de samhällsförhållandena som rådde i början av 1800-talet. Napoleonkrigen möblerade om den europeiska kartbilden, vilket också berörde Sverige. År 1809 tog Ryssland över Finland efter förlusten i Finska kriget Fem år senare skapades den svensk-norska unionen. Inom den svenska statsledningen rådde då kaotiska förhållanden och intresset för ett starkt militärt försvar och breddad medborgarfostran gjorde sig gällande. I sådana situationer ökar intresset för kroppsövningar som ett medel till fysisk upprustning hos befolkningen.

GCI:s studenter var till en början uteslutande militärer, men efterhand ökade det civila inslaget både bland lärarkåren och studenter. I början på 1860-talet togs de första kvinnorna in på GCI.



Pehr Henrik Ling



Hjalmar Ling



Från början av 1800-talet låg GIH/GCI på Hamngatan alldeles framför Kulturhusets östra hörn. På platsen finns idag en staty "Korssittande flicka" som markerar var GCI låg. Med tiden blev GCI:s lokaler på Hamngatan för trånga och slitna. 1912 och 1927 presenterades därför förslag till en ny byggnad för GCI på ungefär samma plats som GIH ligger idag, men dessa blev aldrig förverkligade. 1939 utlyste statliga Byggnadsstyrelsen en arkitekttävling som vanns av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödéén: de arbetade efter folkhemstidens ideal med att kombinera praktisk nytta med den rådande estetiken. Andra världskriget gjorde att GIH inte uppfördes enligt de ursprungliga planerna, dels blev bygget fördröjt av kriget och dels uppfördes inte alla planerade delar. Men under 1945-46 byggdes den idrottshögskola vi förknippar med platsen intill Stockholms Stadion. Från början fanns fyra gymnastiksalar, två av dem har byggts om till aula respektive laboratorium. På baksidan har GIH-byggnaden utökats med tre idrottshallar 1980-81. År 2012 slutfördes en stor om- och tillbyggnad på 4 000 kvm. Den nya tillbyggnaden har ritats av Wingårdhs Arkitektkontor och den ansluter väl till den befintliga byggnadens 40-talsprägel med enkla och rena linjer och fasad av oputsat rött tegel.

År 1966 bytte GCI namn till Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Namnbytet ska förstås mot gymnastikens tillbakagång och idrottens allt större utbredning i samhället. Organisatoriskt tillhörde GIH under perioden 1977-1992 Lärarhögskolan i Stockholm.



Sedan namnbytet till Idrottshögskolan i Stockholm (IH) har det sedan dess varit en självständig högskola med ungefär 650 studenter. År 2005 återtog namnet Gymnastik- och idrottshögskolan då Idrottshögskolan inte lyckats etablera sig i det allmänna medvetandet på samma sätt.

Gymnastik- och idrottshögskolan har således en lång historia och anses idag vara världens äldsta existerande idrottshögskola.

GIH ligger mitt i Stockholms idrottsplatsstättaste område. GIH är granne med Stockholms Stadion (klassisk mark för 1912 års olympiska spel), Östermalms idrottsplats, Tennisstadion och Ryttarstadion.

Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté är också närbelägna. Det milsvida naturområdet Ekoparken breder ut sig norröver, där man bland annat finner den klassiska skidanläggningen Fiskartorpet.



Källa för samtliga bilder i denna artikel: Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek.



Den svenska truppen vid Universiaden i ryska Kazan i juli 2013.

100 år av studentidrott

En pigg 100-åring. Det är Sveriges Akademiska Idrottsförbund – som i år firar ett sekel som organisation. Energin visar sig i form av ett flertal jubileumsarrangemang och händelser under 2013.

I maj spelades till exempel Student-EM i badminton i Uppsala med deltagare från 29 universitet från 13 länder. Och i juni hölls Rectors' Forum i Umeå, en internationell konferens där aktuella frågor inom studentidrotten behandlas vartannat år. Nära 120 deltagare från 37 länder deltog.

De övriga specialidrottsförbunden och Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna bjöds in till en mottagning på Bosön i september. Och i oktober hölls inspirationshelgen Studentidrottsgalan i Uppsala för medlemsföreningarna.

Förbundet ger också ut en jubileumsbok. I den finns bland annat en artikel där de 100 åren beskrivs av Hans Bolling, idrottsforskare vid Stockholms universitet. Och krönikor med utvalda händelser och företeelser inom studentidrotten. Till exempel berättas det om hur debatten under 1970-talet gick varm i förbundet huruvida studentidrotten borde inrikta sig på tävling eller motion. Och om hur det gick till när de tävlande sändes på internationella uppdrag på 1920-talet.

Svensk studentidrott erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå. Sveriges Akademiska Idrottsförbund utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott genom tävlingar, utbildningar och påverkansarbete nationellt och internationellt. ➤

Förbundet har i dag 68 medlemsföreningar över hela landet som samlar 70 000 studentidrottare. Studentidrotten spelar en viktig roll med sin unika möjlighet att rekrytera och återrekrytera ungdomar till fysisk aktivitet.

Studentidrotten har flera olika målsättningar. Den ska präglas av bredd och mångfald. Alla studenter ska kunna hitta sin nivå och sin sport. Studentidrotten ska sprida kunskap om friskvård och verka för sunda levnadsvanor hos landets studenter. Verksamheten ska präglas av demokrati och jämställdhet, studenterna ska själva påverka och utforma aktiviteterna. Studentidrotten ska genomsyras av social gemenskap och glädje.



Vid Studentiaden samlas flera Student-SM under samma helg, denna fotbollsmatch spelades i Uppsala 2006.

Sveriges Akademiska Idrottsförbund arrangerar varje år ett antal Student-SM, som avgörs i olika idrotter och riktar sig till idrottare på alla nivåer. Varje år arrangeras också Studentiaden, som är ett evenemang med minst fem Student-SM under samma helg. Studenter som tränar på elitnivå kan dessutom delta på Student-VM eller Universiader, där Sommaruniversiaden är världens näst största tävling efter de Olympiska Spelen.

Sveriges Akademiska Idrottsförbund ordnar utbildningar, kurser och träningsresor i samarbete med andra föreningar och/eller externa företag. I första hand riktar de sig till aktivitetsledare och förtroendevalda.

Förbundet hjälper medlemsföreningarna med deras verksamhet och bidrar till kontakter och erfarenhetsutbyten föreningarna emellan. Sveriges Akademiska Idrottsförbund tillvaratar också studenternas intressen och arbetar idrottspolitiskt för studentidrotten, både nationellt och internationellt.



Sveriges Akademiska Idrottsförbund både deltar i och driver träningsrelaterade projekt. De tre senaste åren har projektet Aktiva studenter pågått, med mål att få fler studenter att leva ett mer hälsosamt liv.

Internationella frågor är en viktig del av den svenska studentidrottens verksamhet. Sveriges Akademiska Idrottsförbund är en aktiv medlem i FISU – det internationella studentidrottsförbundet och EUSA – det europeiska studentidrottsförbundet. Walter Rönmark var ledamot i FISU 1983-95. När han slutade invaldes Stefan Bergh som ledamot. Han är sedan 2003 vice ordförande i FISU.

Sveriges Akademiska Idrottsförbund har alltid tagit stort ansvar i den internationella studentidrottsrörelsen genom att arrangera både tävlingar och konferenser. 1963 stod förbundet värd för det första Student-VM:et i handboll och senast 2012 arrangerades Student-VM i både orientering och innebandy i Sverige. Våren 2014 avgörs det första Student-VM:et någonsin i amerikansk fotboll i Uppsala.



Vid Student-VM i handboll i Lund 1963 deltog Bengt "Bengan" Johansson.



Stefan Bergh, Primo Nebiolo, f d ordförande i FISU och Walter Rönmark i samband med friidrotts-VM i Göteborg 1995.



Studentidrottens jubileumsarrangemang 2013

20-24 januari **Student Ski Week** i Vemdalen. Arrangör Östersunds Studenters IS

1 februari **Student-SM i storslalom**. Arrangör IKSU alpin.

6 april, **Studentidrottslandskamp i amerikansk fotboll mellan Sverige och Storbritannien**. Arrangörer SAIF, SAFF och Uppsala 86ers.

3-5 maj, **Studentiaden** i Falun. Arrangörer Högskolans Idrottsförening i Falun i samarbete med SAIF.

4-5 maj, **Student-SM i ridsport** i Linköping. Arrangör Linköpings Akademiska Ridsällskap.

5-11 maj, **Student-EM i badminton**. Arrangörer bl a SAIF, Fyrisfjädern och Fyrishov.

9-11 maj, **Cricketturnering** i Karlskrona. Arrangör Karlskronastudenternas IS.

23 maj, **Student-SM i löpning**, Milspåret i Stockholm. Arrangörer SSIF och Spårvägen.

25 maj, **Akademiska rodden** i Uppsala. Arrangör Uppsala Akademiska Roddarsällskap.

11-14 juni, **FISU Rectors' Forum** i Umeå. Arrangör SAIF, Umeå universitet och FISU.

18 september, **SF-mottagning** i Mästarvillan på Bosön. Arrangör SAIF.

19-20 oktober, **Studentidrottsgalan** i Uppsala. Arrangör SAIF.

2-3 november, **Student-SM five-a-side** i Göteborg. Arrangör GSIF.

16 november **Nattinnebandyturnering** i Trollhättan. Arrangör Studenternas IS Trollhättan.

6-8 december **Northern Light Lacrosse** i Luleå. Arrangör STIL.

Jubileumsarrangemang med ej fastställda datum

Dodgeballturnering i Skövde. Arrangör Högskolans Idrottsförening i Skövde.

LUGI Motionsförenings volleybollturnering



Födelsedagar 1 november 2013 - 28 februari 2014

70 år

Nils-Rune Nilsson, Lidingö, 9 december

Ulf Ekelund, Stockholm, 16 december



Nils-Rune Nilsson

75 år

Sven Danielsson, Uppsala, 2 oktober

Lars Magnus Engström, Ekerö, 6 december

80 år

Bo Hansson, Solna, 20 december



Bo Hansson

85 år

Barbro Ljungstedt, Lidingö, 3 november

Vill du ha RV:s nyhetsbrev?

I RV:s nyhetsbrev får du aktuella nyheter från föreningen. Nyhetsbrevet utkommer varannan månad. Meddela din e-postadress till info@riksidrottensvanner.se så sätts du upp på sändlistan.

Har du bytt adress?

Bytt adress? Skicka din adressändring till Lars Olof Rydh, antingen med e-post: olof.rydh@bredband.net, eller med brev till adress Viktor Sjöströms väg 4, 169 40 Solna.

Medlemsavgift 2013/14

Medlemsavgiften för det verksamhetsår som nu pågår fastställdes vid förra årsmötet till 100 kronor. Du kan nu betala din medlemsavgift antingen på bankgirokonto 826-3923 eller på plusgirokonto 15 44 80-8. Notera att inbetalningen gäller för 2013-2014. Kom ihåg att skriva vem inbetalningen avser. Du kan också betala med inbetalningskortet som följer med i denna bulletin.

Föreningen Riksidrottens Vänner, RV

§1. Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare. Föreningen må utdela stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och aktiva.

§4. Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet varje år utsedd styrelse, bestående av ordförande, v. ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och stipendieansvarig.

RV:s nuvarande styrelse

Kerstin Rosén, Murkelyvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. bost. 08-768 85 45, mob 070-8870435, e-post: kerstinrsn@gmail.com

Anders Lundin, Larsbergsvägen 44, 181 39 Lidingö. Tel. bost. 08-767 44 94 mob 070-5296110, e-post: anderslu@comhem.se

Bengt Carlsson, Ramsdalsvägen 30, 136 68 Vendelsö. Tel. bost. 08-777 24 40, mob 070-6666219, e-post: bengt.carlsson@sisuidrottsutbildarna.se

Böret Karman-Pallin, Värmlandsvägen 236, 123 48 Farsta. Tel. bost. 08-724 97 71, mob 070-7696872, e-post: boret.karman-pallin@rf.se

Nils-Rune Nilsson, Stenbitsvägen 11, 181 31 Lidingö. Tel. bost. 08-731 93 59, mob 070-8156640, e-post: nilsrune.nilsson@boson.rf.se

Torsten Friberg, Tjurgränd 28, 175 45 Järfälla. Tel. bost. 08-58012072, mob 0733-726211, e-post: torsten.friberg@iogt.se

Hedersordförande Gösta Gärdin, Kronsväg 2, 565 31 Mullsjö.
Hedersledamot Lennart Jonsson, Lerkärllsgatan 13, 723 51 Västerås.
Hedersledamot Bertil Sjöstrand, Jungfrudansen 44, 6 tr, 171 56 Solna.

Föreningen RV:s plusgironummer: 15 44 80-8

Föreningen RV:s bankgirokontonummer: 826-3923



Foto: Pär Lodin

Skön höst hälsar
Riksidrottens Vänner!

Föreningen RV

Riksidrottens Vänner

